

Rekeningnummer: NL30ABNA 052 11 78 401
Postadres: Gabrielstraat 63 | 6813KN Arnhem
Website: www.steun-onderwijs-ethiopië

Nieuwsbrief Stichting Steun Onderwijs Ethiopië 2015

In december hebben wij ons jaarlijks bezoek aan Ethiopië gebracht. Ieder jaar gaan wij – op eigen kosten – terug om de activiteiten van de Stichting met eigen ogen te zien en te bekijken of alles gaat zoals we ons hebben voorgesteld. Daarnaast is het voor ons een goed weerzien met alle bekenden en is het interessant te zien welke ontwikkelingen zich in Ethiopië voordoen. Het onderstaand verslag is daar de weerslag van.

Goed bericht over de scholen en de gesponsorde leerlingen

De scholen, waar de Stichting vele kinderen sponsort, doen het heel goed. De examenresultaten zijn uitstekend, iedereen geslaagd en ook de door de Stichting gesponsorde leerlingen halen goede resultaten. Toen Zeleke met de school begon in 2003, begon hij met nursery, lower KG, upper KG en de klassen 1 t/m 4, vervolgens ging de school ieder jaar één klas verder. In iedere klas kon hij, met behulp van de Stichting, enkele kinderen plaatsen uit kansarme gezinnen om hen betere kansen op succes in het onderwijs te bieden. In 2003 werden er in grade 4 drie gesponsorde leerlingen geplaatst (in de lagere klassen nog veel meer) en deze drie leerlingen zijn nu, anno 2015, afgestudeerd aan de universiteit. Dat is toch echt leuk om te horen. Maar.....inmiddels is de werkgelegenheid voor afgestudeerden moeilijker geworden en helaas hebben zij nog geen werk gevonden. Volgens Zeleke is dat een kwestie van tijd en zal het vast lukken. Hij vertelde ook dat de meeste gesponsorde leerlingen het goed doen en op de universiteit terecht komen. Twee leerlingen hebben de school vroegtijdig verlaten, omdat zij een baan bij de politie konden krijgen, en daar heb je geen eindexamen voor nodig. Met deze baan konden zij hun familie financieel ondersteunen. Ook enkele fugi-kinderen, kinderen van een achtergestelde stam waar nog weinig kinderen onderwijs van hadden genoten, hebben de school vroegtijdig verlaten en zijn naar de regeringsschool gegaan. De regeringsschool geeft in shifts halve dagen les waardoor er voor hen meer tijd is om thuis te helpen. Onderwijs staat bij de fugi's nog steeds niet hoog aangeschreven maar het wordt beter. We hebben van de gesponsorde leerlingen hun aanwezigheid gecheckt en met Zeleke doorgenomen of zij echt uit kansarme gezinnen komen. Zeleke kent de gemeenschap heel goed, hij kon dat bevestigen. Velen zijn wees, half wees of hebben ongeletterde ouders. De school ziet er goed uit, met name de hogere klassen. De bibliotheek die met geld van de Stichting is ingericht, wordt goed gebruikt evenals de computerlokalen die ook met geld van de Stichting zijn ingericht



Computerlokaal Durame



Bibliotheek Durame

Naast de school in Durame, heeft Zeleke nog twee dependances in Damboya en Angecha. Vorig jaar hebben we al gemeld dat er in de lagere klassen geen gesponsorde leerlingen meer bij mogen komen. De jongste gesponsorde leerling zit nu in grade 1, dus hebben we nog een krappe tien jaar te gaan om datgene wat we begonnen zijn, af te maken.

Op de scholen in Durame, Damboya en Funto sponsort de Stichting 95 leerlingen. Tevens betaalt de Stichting de bijscholing voor 5 docenten. Kosten: € 7628

Grade 0 project (voorschoolse training van 5 en 6 jarigen van het platteland)

Dit project heeft vier jaar kunnen draaien en heeft hopelijk zijn vruchten afgeworpen. In het 1^e halfjaar van 2015 heeft de laatste groep van 240 leerlingen nog training gekregen.

Kosten € 5983

Een impressie van ons bezoek aan Awassa

Awassa voelt een beetje als thuishomen omdat we daar twee jaar gewoond hebben en nog steeds enkele mensen kennen. Maar de stad is geen vergelijk meer met hoe het in onze tijd was. Toen wij er van 2001 tot 2003 woonden, was er slechts één hoog gebouw, de wegen waren stoffig en niet geasfalteerd, er waren nauwelijks auto's en des te meer karretjes met een ezel ervoor. Nu zijn de wegen geasfalteerd, het ene hoge gebouw na het andere verschijnt, voor auto's moet je uitkijken en de karretjes zijn vervangen door vele, vele kleine gemotoriseerde driewielers. Van dorp naar ongeveer een wereldstad!!! Met Ethiopië gaat het inderdaad economisch heel goed, de Chinezen bouwen wegen in ruil voor landbouwgrond en een goede afzetmarkt voor hun producten en bij economische vooruitgang wordt in dit land veel vergaderd wat weer klandizie voor de hotels oplevert. Hopelijk worden er niet te veel gebouwd.

Lang niet iedereen profiteert van die welvaart, de armen – en dat zijn er vele – zijn nog zeker zo arm als voorheen, de voedselprijs gaat omhoog en de huur van het kleinste huisje is bijna niet meer op te brengen. Kortom grotere verschillen tussen arm en rijk maar wel een behoorlijk gegoede middenklasse.

Tot die gegoede middenklasse behoort ook mijn (Lidy's) vroegere collega Engels, Fekadu. Fekadu was een actieve en goede leraar. Wij gaven samen Engelse les bij de missie, hij voor de grammatica en ik voor het zgn. spoken English. Fekadu wilde meer, business, handel drijven. Hij heeft een textielabriekje opgezet in Awassa, importeert de stoffen uit o.a. India en maakt in Awassa T-shirts, bedrijfskleding en overalls. Het loopt als een trein. "Hoe weet je nu wat je daar allemaal voor nodig hebt" vroegen wij? Hij liet ons zien hoe hij alles over machines en bedrijfsvoering van internet haalt en dat vervolgens uitprobeert en toepast. Geen cursus dus, maar alles wat je moet weten of waar je vragen over hebt vind je op het internet.



Naaiatelier van Fekadu



Opleiding hotelmanagement

Wij hadden daar volle bewondering voor, van dit soort mensen moet Ethiopië het wellicht hebben. En hij betaalt zijn personeel ook nog heel goed en heeft het hart op de goede plaats. Ook de missie waar ik (Lidy) vrijwilligerswerk heb gedaan, hebben we bezocht. Sister Dolores vroeg of ik niet weer een jaartje wilde komen. Haar doel is: ontwikkeling van meisjes en vrouwen. Veel vrouwen die er in mijn tijd waren, zijn er nog steeds, het was een warm weerzien. Maar sister Dolores heeft het roer omgegooid. Zij is een opleiding begonnen voor kamermeisjes op verschillende niveaus en hotelmanagement. Wij mochten aanwezig zijn bij de les “servetten vouwen” en dat is nog een hele kunst, dat moet je op zeven verschillende manieren kunnen. Ook het bed opmaken met allerlei verschillende lakens vereist een zeer doordachte strategie, te beginnen met de punten bij je schouders te houden. We keken onze ogen uit want het was bloedserieus. Maar het goede van dit verhaal is dat al die meisjes na hun cursus een baan kunnen krijgen. Het voorziet op dit moment kennelijk in een behoefte.

Gesponsorde leerlingen in Awassa

In Awassa sponsort de Stichting op drie verschillende scholen leerlingen. Ook hier checken we ieder jaar of de leerlingen daadwerkelijk op school zitten en voldoende aanwezig zijn. Gelukkig is dat het geval. Dit jaar hebben we een klein sociaal rapportje gevraagd van iedere leerling omdat we er echt zeker van willen zijn dat zij uit kansarme gezinnen komen. Het heeft even moeite en ook een beetje dreigen gekost – als we dat rapport niet hebben kan de Stichting niet betalen – maar het is gelukt en uiteindelijk hadden ze wel begrip voor onze eis. Gelukkig was het allemaal in orde. Ook hier mag er in de lagere klassen geen gesponsorde leerling meer bij komen. Als we 80 zijn moet ons project toch voltooid zijn.

Op de drie scholen in Awassa sponsort de Stichting 54 leerlingen. Kosten: €4967

Wondimu

De enige gesponsorde leerling waar wij een bijzondere band mee hebben omdat we hem al zo lang kennen. Ik ontmoette hem in 2002 in het Mother Theresa Huis waar ik vrijwilligerswerk deed en waar hij met zijn moeder en zusje naar toe was gebracht toen zij ergens langs de weg verwaarloosd en ondervoed gevonden waren. Zijn moeder leed aan epilepsie en was psychiatrisch patiënt. Het Mother Theresa Huis geeft slechts “bed, bad en brood”. Wij hebben hem op school kunnen plaatsen en hij deed het daar fantastisch tot hij het Mother Theresa Huis moest verlaten, eerst alleen, later samen met zijn moeder en zusje. Wondimu heeft dat niet aangekond en toen ook zijn moeder nog zelfmoord pleegde ging het al slechter met hem. Twee jaar terug hebben we hem weer opgespoord, hij woonde bij familie op het platteland, had het daar niet fijn maar ging wel naar school. Inmiddels heeft hij zijn grade 10 examen gehaald maar is wederom spoorloos, althans wij en ook Zeleke kregen geen contact met hem.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting hem en zijn familie financiële ondersteuning gegeven. Kosten: €123

De hongersnood

Velen van jullie hebben in de krant over de hongersnood gelezen. Ieder jaar is dat een probleem maar dit jaar is het wel heel schrijnend. De klimaatsverandering waardoor je niet meer op regelmatige regens kunt rekenen komt bij ontwikkelingslanden extra hard aan. Oogsten mislukken vaak, omdat de regen uitblijft of te vroeg komt. Wij hebben er in Ethiopië wel over horen praten maar in Durame en Awassa was de voedselschaarste niet erger dan andere jaren. De hongersnood voltrekt zich vooral in het Noordoosten van Ethiopië, een droog en woestijnachtig gebied.

Tenslotte een blik in het verleden en de toekomst

We kijken met tevredenheid terug op wat de Stichting heeft kunnen doen en wat nu voltooid is. De acht lokalen bij een regeringsschool die met geld van de Stichting zijn gebouwd, zijn in vol bedrijf, de klassen zijn daardoor kleiner geworden en de examenresultaten verbeterd (geld dat hoofdzakelijk

gedoneerd is door het Stedelijk Gymnasium in Arnhem). De bibliotheek en het computerlokaal in Durame zien er goed uit en worden volop gebruikt.

Momenteel dragen we voor 149 leerlingen verantwoordelijkheid. Vanaf 2016 worden dat er elk jaar 15 tot 20 minder omdat zij de school afmaken en we geen nieuwe leerlingen meer aannemen. Dat betekent dat we nog 8 tot 10 jaar leerlingen zullen blijven steunen. Het afgelopen jaar hebben we €12.600 uitgegeven. Dat zal elk jaar minder worden maar de kosten per leerling worden elk jaar hoger omdat in een stijgende economie alles veel duurder wordt. Volgend jaar begroten we de kosten op € 11.000. We zullen jullie steun dus nog vele jaren hard nodig hebben!!!

Heel veel dank voor jullie ondersteuning en belangstelling, ook namens het bestuur en een goed Nieuwjaar toegewenst.

Fred en Lidy Boessenkool